

2. Dokument Menneskeheden er ved at nå point of no return

Videnskaben advarer om at vi er på vej mod den sjette massedød, forårsaget af menneskelige aktiviteter. Den sidste var 65 millioner år siden hvor halvdelen af alle dyre- og plantearter uddøde, heriblandt dinosaurerne.

”Vi er en pest for planeten. Enten begrænser vi vores befolkningstilvækst, eller også gør naturen det for os, og naturen gør det lige nu.”

David Attenborough Newton Søndag den 1. september 2013

Klima forskere vil bremse Jordens befolkningstilvækst med et-barns-politik.

Overbefolkning truer klimaet, derfor vil klimaforskere begrænse retten til at få børn.

Klodens voksende befolkning er det suverænt største klimaproblem, mener flere klima- og miljøeksperter. Derfor vil de have verdenssamfundet til at gribe ind, inden det stigende antal mennesker – efter deres mening – gør endnu mere skade. *”Problemet er enormt. Derfor bør man i de lande, hvor der er rigtig mange unge, indføre et-barns-politik som i Kina. Det kan være med til at forhindre, at det går helt galt,”* siger professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet.

Han har i årevis været medlem af FN’s klimapanel, IPCC, og peger på Indien med godt 1,3 milliarder indbyggere som et land, hvor udviklingen er løbet løbsk. Jørgen E. Olesen mener, at billedet er det samme i en række lande i Afrika.

Klimaprofessor Eigil Kaas, Københavns Universitet, kalder overbefolkningen for *”hovedproblemet”*. Også han peger på en et-barns-politik som en mulighed i flere lande.

”Jeg er fuldstændig enig i, at man bør indføre en begrænsning. FN burde presse meget mere på, men det er svært når der kommer noget religiøst ind over som (forbud mod) prævention og abort,” siger han.

Kaj Sand-Jensen, professor i ferskvandsøkologi ved Københavns Universitet, kalder overbefolkningen for et tabu: *”Men det er helt afgørende at få gjort noget ved det.”* Selv om det ifølge Kaj Sand-Jensen formentlig vil blive opfattet som et overgreb både på kulturelt og religiøst, mener han, at det kan være en god idé at indføre en et-barns-politik i et land som Indien, der har firedoblet indbyggertallet, siden landet blev selvstændigt i 1947. Det forslag støttes af flere af de indere, JP Explorer mødte på sin klimarejse. En et-barns-politik må ses i lyst af menneskerettighederne, mener specialkonsulent Marya Akhtar fra Institut for Menneskerettigheder:

*”Det er en menneskeret at stifte familie og at få alle de børn, man vil have.” **Men er det også en menneskeret at gøre noget, som beviseligt vil udlette hele planetens dyre- og planterige, miljøet og menneskeheden? Der bliver jo ikke mere jord at deles om! Eller er det en dumhed? Jeg mener afgjort det sidste!***

I 2024 ventes Indien at passere Kina og blive den mest folkerige nation i verden. Og i 2050 vil der ifølge prognoserne være knap 1,7 mia. indbyggere i Indien.

Den seneste befolkningsprognose fra FN er fra 2017, og her skiller ni lande sig ud med ekstrem befolkningsvækst. Det er **Indien, Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Etiopien, Tanzania, USA, Uganda og Indonesien**. Generelt vil mange af landene i Afrika vokse voldsomt, ligesom en del lande i Asien også vil gøre det. USA er som det eneste vestlige land med på listen.

Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, der er Danmarks førende klimaforsker inden for landbrug og fødevarer, peger på befolkningsvæksten som klodens helt store klima- og fødevarer-problem: *”Problemet er enormt. Og i Afrika ser vi samme billede som i Indien. Der er rigtig mange mennesker, og det er rigtig svært at få bremset befolkningstilvæksten. Kina har fået styr på væksten, mens situationen i Indien er helt forfærdelig. Her er demokratiet kommet til kort, fordi man i et demokrati ikke både kan sikre menneskerettigheder og holde en solid hånd i*

befolknings-væksten”, siger Jørgen E. Olesen. Han mener, at væksten i de fattige og folkerige nationer vil skabe voldsomme klimaproblemer: ”Når alle i Asien bliver rigere kan man ikke bygge nye lufthavne hurtigt nok. Så vil de gøre alt det, vi andre har gjort og stadig gør. Derfor kommer vi til at bruge alt for meget af klodens areal til at producere mad til stadig flere mennesker”. Dette vil betyde masseudryddelse af klodens dyre- og planteliv, som ikke vil have nok plads til at formere sig. Foruden manglen på rent drikkevand, som allerede er et kæmpe problem i mange fattige lande.

Jyllands-Posten JP EXPLORER Lørdag den 20. april. 2019

VANDBAKTA – Vandforsyningen til 80 pct. af verdens befolkning trues allerede alvorligt. Klimaforandringer kan ændre tilgængeligheden og true sikkerheden for vand – afhængigt af hvor i verden man befinder sig.

Forurening, overforbrug af vand og befolkningstilvækst anses generelt for at udgøre større trusler mod vandforsyningen end klimaforandringer. Det er f.eks. det, som man har set i Californien.

Jyllands-Posten JP EXPLORER Mandag den 22. april 2019

Jordens befolkning vokser: Befolkningen vil især vokse i ni lande; Indien, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Etiopien, Tanzania, USA, Uganda, Indonesien.

Befolkningen i de 47 fattigste lande i verden ventes at stige med 33 pct. fra 2017 til 2030. Således ventes Afrikas befolkning at blive fordoblet frem til 2050.

I Afrika er fødselsraten dog faldet fra 5,1 barn pr. kvinde i perioden 2000-2005 til 4,7 i perioden 2010- 2015. I Europa er fødselsraten samtidig steget fra 1,4 til 1,6 barn pr. kvinde.

I den anden ende er 25 pct. af befolkningen i Europa nu over 60 år og ventes at stige til 35 pct. i 2050.

Albert Einstein har sagt:

**”To ting er uendelige, universet og menneskets dumhed -
og så er jeg ikke engang sikker med universet”**

”Vi kan ikke løse vore problemer med den samme tankegang, som vi brugte, da vi skabte dem.”

Ethvert begavet fjols

**kan gøre ting større og mere komplekse
- det modsatte kræver et geni.**

Et geni er ikke en der skaber et svar, men den der opdager at svaret har været der hele tiden. Et geni skaber ikke løsninger, men finder løsningen.

**Jeg ved hvordan Gud tænker – Jeg ved hvordan Gud ønsker vi skal leve -
Her arbejder vi med detaljerne -**

**Her kommer den sandhed, I ikke forstår:
Hele jeres civilisation – jeres religion, jeres politik, jeres økonomi, jeres
samfundsstrukturer, alt – bygger på fejltagelser.**

**Er du kvinde og ønsker du opgaver, udfordringer, ansvar?
Jeg ønsker din hjælp til at skabe løsninger på verdens store udfordringer.**

Løsningen er de kvindelige værdier; Matriarkatet, og ikke den patriarkalske måde som mændene leder verden på nu!

Det afgørende er ikke eksamensbeviser, men din evne til selvstændig, disciplineret tænkeevne, iderigdom, kreativitet, mod og vilje til at arbejde i teams.

Jeg søger de allerhøjst 2-3 procent kvinder, hvor IQ begynder omkring de 130 og opefter. Så langt fra 90% af den øvrige befolkning, at kun de bedst begavede kan og vil, arbejde med den nødvendige skabelse af en bedre samfundsmodel. Baseret på de kvindelige værdier i matriarkatet.

Lad os skabe en frivillig NGO - organisation:

Genius - Idefabrikken for højt begavede og genier
og arbejde med løsninger?

Hvis du vil hjælpe med at starte og lede organisationen, bør du læse bogen:

"Ledelse af frivillige – en håndbog" 2011 af
Rie Frilund Skårhøj & Dorte Kappelgaard

Læs her det danske geni (IQ på over 155) Lene Andersens to bøger: **Danmark 2030** (udgivet 2013) og **Globalt gearskifte** (udgivet 2014) Hun skriver fuldt korrekt at:

"Der er for mange mennesker, som sidder i toppen af både samfund, virksomheder og institutioner, som er vanvittigt intelligente og fantastisk veluddannede, men som alligevel ikke har bredt nok udsyn til at kunne skabe langvarige og bæredygtige resultater i den komplekse verden vi har skabt. Det er ikke en bebrejdelse, blot en konstatering."

Læs bogen **"Kæmp for kloden – Når politik, videnskab og erhvervsliv tager ansvar"** (2018) af Claus Strue Frederiksen & Vincent F. Hendricks, som skriver:

"Vi står over for en lang række alvorlige udfordringer: det gælder i forhold til klima, ufrivillig migration, øget ulighed og spredningen af misinformation på nettet, der risikerer at sætte verden i brand. Ændrer vi ikke vor levevis markant i de kommende år, kommer vi til at overdrage en klode til vores børn og børnebørn, der er i langt værre forfatning end den, vi selv overtog fra vores forfædre. Alene de menneskeskabte klimaforandringer udgør et af de alvorligste problemer i menneskehedens historie. Dertil kan lægges stigende økonomisk ulighed, spredning af misinformation på nettet, opblomstring af politisk populisme, øget risiko for social uro og væbnet konflikt, massive flytningestrømme, tab af biodiversitet, rovdrift på Jordens ressourcer og en række andre dystopiske problemer for planeten."

750 millioner mennesker ønsker at emigrere

Lysten til at flytte til et andet land er bl.a. steget i Afrika, hvor den danske stat og EU ellers har intensiveret kampen for at hindre migrationen.

Jyllands-Posten Fredag den 11. januar 2019

Opgaven er at analysere problemerne: **symptomer, giver virkninger og har årsager.**

Du kan også bruge denne analyse model: problemets:

Stærke sider / Svage sider

Trusler / Muligheder.

Udfordringen er at samle al den information du kan finde om vor planet og de udfordringer

verden står overfor nu. Du skal tænke på to niveauer:

1. For hele menneskeheden på kloden samlet set.
2. For det enkelte menneske og dets livsvilkår.

Altså det helt store globale overblik og den enkelte detalje i dine løsninger.

Ansvaret er i et samarbejde med andre kvinder, at skabe alternative løsninger på de udfordringer i den komplekse verden vi har skabt.

Vi gør dette ved at brainstorme, og dernæst tage de bedste idéer ud i et debatforum, organiseret i små grupper på max 5 personer, udarbejde den endelige løsning efter devisen: **virker det – eller virker det ikke?**

**Alle årsager har et symptom og en virkning, find den:
og byd ind med din løsning i svarene.**

Så længe menneskene skaber årsager, må de også forvente at se virkningerne deraf. Årsagen kan være tidsbestemt, men virkningerne behøver ikke nødvendigvis at være det.

En virkning kan ikke udløses, uden at der har været en årsag. Hvis I tænkte over dette, ville I handle derefter, og virkningerne ville ikke have det ødelæggende omfang, som de nu har på grund af jeres manglende omtanke. For indsigt har menneskene fået, men bruger den ikke på rette måde.

Jeg ønsker I kvinder skal skabe et debatforum på nettet, kun for kvinder, fordi jeg mener kvinder er de bedste til at skabe bæredygtige løsninger, på demografien, økonomien, økologien og demokratiet, så velstand, oplysning og miljømæssige løsninger skabes, på kloden, så mennesker, dyrelivet og planteriget kan standse ødelæggelsen af denne planets livsvilkår.

Og I bør også skabe jeres egen **analyseenhed**, som kan analysere det danske velfærdssamfunds politiske tåbelige systemfejl.

Alt vil være baseret på **frivilligt ulønnet arbejde**, der kan udføres på pc'en derhjemme i fritiden.

Jeg ved, vi sammen kan gøre det! Politikerne kan ikke fordi:

ETHVERT BEGAVET FJOLS

kan gøre ting større og mere komplekse

- det modsatte kræver et geni

Når du, som intelligent, vidende empatisk kvinde, arbejder med dine forslag til løsninger, så brug:

Ockhams ragekniv

Et tankeøkonomisk princip om, **at man ikke skal antage flere ting end nødvendigt.**

"Forøg ikke antallet af ting, der er til, hvis det ikke er bydende nødvendigt."

"Alt hvad der kan forklares ved at postulere noget, der afviger fra forståelsesprocessen, kan forklares uden at postulere noget sådan."

William fra Ockham. (ca. 1285-1349)

Ockhams ragekniv viser sig at være både skarp og effektiv; Når man får tilbudt to forskellige forklaringer, må man forkaste den, der forklarer mindst, eller som ikke forklarer noget som helst, eller rejser flere spørgsmål, end den besvarer.

Skrevet af Erling Stougaard Nielsen december februar 2019 Kolind