

Albert Einstein har sagt:
"To ting er uendelige, universet og menneskets dumhed -
og så er jeg ikke engang sikker med universet"

Derfor vil jeg skabe NGO'en
Genius - Idefabrikken for højtbegavede og genier.

*Et geni er ikke en der skaber et svar, men den der opdager at svaret har været der
hele tiden. Et geni skaber ikke løsninger, men finder løsningen.
Det er et spørgsmål om læsning.*

*Jeg ved hvordan Gud tænker – Jeg ved hvordan Gud ønsker vi skal leve -
Her arbejder vi med detaljerne -*

VORES MÅDE ER IKKE BEDRE, VORES MÅDE ER BARE ANDERLEDES.
Her kommer den sandhed, I ikke forstår:
**Hele jeres civilisation – jeres religion, jeres politik, jeres økonomi, jeres
samfundsstrukturer, alt – bygger på fejltagelser.**

*Er du kvinde og ønsker du opgaver, udfordringer, ansvar?
Jeg ønsker din hjælp til at skabe løsninger på verdens store udfordringer.*

*Løsningen er de kvindelige værdier; Matriarkatet, og ikke den patriarkalske måde
som verden ledes på nu!*

*Det afgørende er ikke eksamensbeviser, men din evne til selvstændig, disciplineret
tænkeevne, iverigdom, kreativitet, mod og vilje til at arbejde i teams.*

**Organiser jer kvinder – forandringerne skal komme nedefra – de vil aldrig komme
oppefra, fordi:**

ETHVERT BEGAVET FJOLS
kan gøre ting større og mere komplekse
- det modsatte kræver et geni

Som I bogen **"Kæmp for kloden – Når politik, videnskab og erhvervsliv tager ansvar" (2018)**
af Claus Strue Frederiksen & Vincent F. Hendricks

Beskrives som: "Vi står over for en lang række alvorlige udfordringer: det gælder i forhold til
klima, ufrivillig migration, øget ulighed og spredningen af misinformation på nettet, der risikerer
at sætte verden i brand. Ændrer vi ikke vor levevis markant i de kommende år, kommer vi til at
overdrage en klode til vores børn og børnebørn, der er i langt værre forfatning end den, vi selv
overtog fra vores forfædre."

"Alene de menneskeskabte klimaforandringer udgør et af de alvorligste problemer i
menneskehedens historie. Dertil kan lægges stigende økonomisk ulighed, spredning af
misinformation på nettet, opblomstring af politisk populisme, øget risiko for social uro og

væbnet konflikt, massive flygtningestrømme, tab af biodiversitet, rovdrift på Jordens ressourcer og en række andre dystopiske problemer for planeten.”

I bogen **”De fire isbjerge – om verdens største udfordringer” (2018)**
af Per Stig Møller skriver han:

”Indsigt i faren, evnen til at se den i øjnene og ville handle i tide er forudsætningen for en kulturs, et folks og selve menneskehedens overlevelse.

Dét har vi i det mindste lært af historien. Selv om folk, nationer og kulturer har været udsat for trusler og farer, og de fleste er bukket under, er et nye, at vi denne gang ikke står over for én trussel, der rammer ét folk, men over for flere, samtidige trusler, der tilmed rammer alle folk, nationer og kulturer. Denne gang er det ikke bare nogle andre, der bukker under, for denne gang gør vi det alle, og denne gang er det ikke blot én trussel, vi skal afværge, men flere, og vi skal afværge dem alle nogenlunde samtidig.”

Disse fire isbjerge er demografien, økonomien, økologien og demokratiet.

I bøgerne **”Danmark 2030 (2013) og GLOBALT Gearskifte (2014)** af geniet Lene Andersen.

Skriver Lene Andersen *”Verden er ikke bare en kaotisk rodebutik, der er nogle faste mønstre, som former udviklingen.”* Disse faste mønstre kalder hun megamønstre. *”At mønstrene går igen på mange forskellige områder og har gjort det i tusind- eller millionvis af år, betyder at vi kan tage det for givet, at de er stabile over tid og dermed også fortsætter med at se sådan ud i fremtiden.”* Hun skriver: *”I alt har jeg identificeret 17 megamønstre, som er nødvendige for at kunne navigere og træffe kloge beslutninger i den udvikling, som er i gang.”*

I bogen: **”Jeg anklager” (2005)** af Ayaan Hirsi Ali.

Muslimske kvinder savner universelle menneskerettigheder, og en ugift kvinde uden mødomshinde er intet værd. Det konstaterer forfatteren og politikerens Ayan Hirsi Ali, der selv er opdraget til at være en god og troende muslim. I dag har hun vendt religionen ryggen, fordi hun oplever, at Koranen og dens regler er uforenelige med moderne levevis. Netop derfor er mange muslimske samfund, ifølge Ayaan Hirsi Ali, stagneret og sakket langt bagud i forhold til Vesten.

Men det kan der ændres på. Med en åben dialog og med omverdenens tydelige kritik kan religionen udvikles og humaniseres, ligesom kristendommen og jødedommen er blevet det.

Europas undergang Integration, identitet og islam. (2018) af journalist Douglas Murray

Som rollemodel læs bogen:

Enkejerinden – Cixi, konkubinen, der banede vejen for det moderne Kina (2013)

En helt usædvanlig kvinde, der regerede Kina i mere end 50 år uden blåt blod i årene.

Læs min fil:

De nye åbenbaringer

Neale Donald Walsch

-en guddommelig samtale 2002

I uddrag. Jeg har forkortet bogens hovedkonklusioner ned

fra 308 sider til 29 sider

Erling S. Nielsen juli 2018

Den første del af løsningen er demografien. Via uddannelse af kvinderne fødes der langt færre børn i verden. Og via mikro finance skabes bedre leveforhold for kvinderne, som beskrevet af **Muhammed Yunus** i bogen **En verden uden fattigdom Social virksomhed og kapitalismens fremtid (2007)** og **Mikro Finans – Forretning eller udviklingsværktøj En introduktion af Flemming Kramp Andelskassen Oikos.**

Den anden del af løsningen er skabelsen af en ny verdensorden, som beskrevet af Skaberen, det Guddommelige selv i følgende bøger:

Kanaliseringer – Hvordan livet også kan leves (2008) af **Daniel F. Larsen** og **Guddommelige Samtaler bog 1 (1997 – bog 2 (1998) – bog 3 (1999).**
Hvad Gud Sagde – Venskab med Gud (2001) – Samvær med Gud (2002) – De nye åbenbaringer (2003) – Et med Gud (2007) alle af **Neale Donald Walsch.**

Tiden er inde til at være ærlig her: Der er ingenting, der fungerer. Jeg mener ingenting. Ikke et eneste overordnet system, som vi har sat i værk på denne klode, fungerer rigtigt. Ikke det politiske system, ikke økonomien, ikke miljøet, ikke uddannelsessektoren, ikke vore sociale systemer og ikke vore spirituelle systemer. Ingen af dem giver de resultater, vi siger, vi ønsker.

Det er rent faktisk værre endnu. De giver de resultater vi ikke ønsker. Og det er ikke bare globalt. Det er helt ned på det personlige plan. Det når helt ned til dig og mig. Alle, bortset fra en ganske lillebitte procentdel af verdens mennesker, er fanget i en kamp. En **daglig** kamp.

Ikke blot en kamp for at blive lykkelige, men for at **overleve**, for at **klare sig**, bare for at **holde sig oppe**.

Den tredje del af løsningen er afskaffelsen af patriarkatet og **skabelsen af matriarkatet i den nye verdensorden** som skal skabes som model i Afrika. Læs her min fil den **Afrikanske CIMIC** organisation, og **African Womans Microfinance**. Historien viser at kvinder er de bedste regenter.

Hvordan i al verden kan ét menneske påtage sig opgaven at ændre verden?

Hvis det kun kræver ét menneske at sætte selvødelæggelsen i gang, kan ét menneske så ikke også inspirerer til selvfornyelse? - Menneskeheden længes efter at forny sig selv nu.

Man fornemmer det allevegne. Man mærker det i luften. **Alt hvad mennesker venter på, er at nogen stiller sig op og viser vej.** En, der får bolden i spil. En person, der kan vælte den første dominobrik. - Men lad mig gøre noget helt klart. Den enkeltstående frelsers tid er ovre.

Det, der nu er brug for, er fælles handling, kombineret indsats, kollektiv med-skaben. Det, der kræves nu er ikke **kun** en enkelt person, men et stort antal mennesker, der er villige til at være den **"ene person"** i deres familie, i deres samfund, i deres indflydelsessfære, som vil påtage sig opgaven med at fremkalde forandring lige på stedet.

I denne sammenhæng kan én person gøre en stor forskel, for det er altid én person i en gruppe eller i en flok, som fremkalder den højeste vision, som er forbilledet for en storslåede sandhed, som inspirerer til og lokker for og sætter gang i og til sidst frembringer et felt af sammenhænge, inden for hvilket kollektiv handling gøre mulig og bliver uundgåelig.

Er du denne person? Vælger du at være inspiration for alle dem, hvis liv du kommer i berøring med? Det er det spørgsmål, din sjæl stiller dig nu. Det er derfor den har ført dig til denne bog. I er nødt til at afgøre, om I vil være Destructive eller konstruktive.

I skal begynde på det niveau, der handler om tro. Jeres nuværende trosforestillinger har frembragt utrolig rædsel, utrolig ødelæggelse, utrolig destruktion, utrolig grusomhed, utrolig sorg og lidelse, utrolig undertrykkelse og vrede og had og konflikt og krig og drab.

Antallet af mennesker, som kan se, at **deres gamle overbevisninger ikke længere virker**, stiger. Antallet af mennesker, der er villige til at sige; **"Der må være en anden måde"**, stiger. Dette antal er hurtigt ved at nå den kritiske masse – og det, du kan gøre, er at hjælpe det til at nå den.

Det kræver kun en ganske lille procentdel af helheden at danne tilstrækkelig masse til at helheden påvirkes. Kritisk masse er ikke lidt over halvdelen, der er ikke 25 eller 30 procent, det er ikke engang 10 procent. **Den kritiske masse kan nås, når mindre end 5 procent af helheden bevæger sig i samme retning.** Sagt på en anden måde, der kræver kun én dominobrik at få resten af dominobrikkerne til at falde. Og sådan er det, som jeg har sagt to gange før.

Det, der er brug for nu, er en lille gruppe mennesker, en lille procentdel, som er villige til at blive den første dominobrik – i deres land, i deres storbyer, i deres købstæder, i deres landsbyer og nabolag og kirker og synagoger og templer og moskeer og på deres rådhus og til møder i jeres politiske parti, og selv i deres hjem.

Menneskeheden er ikke for alvor blevet præsenteret form en ny teologisk tankebygning i årtusinder. I hundrede generationer er der ikke sket en udvidelse af jeres teologi.

Det er meget længe siden, I har udfordret jeres Gud.

Tiden er inde, hvor I skal konfrontere jer selv med jeres tro, Grunden til, at dette kræver så stort mod, er, at jeres tro, **jeres ideologier** danner grundlaget for, hvem I tror I er.

- I er nødt til at udfordre jer selv.
- I er nødt til at udfordre jeres samfund.
- I er nødt til at udfordre jeres verden.
- I er nødt til i fællesskab at spørge:

Er der her dem, vi er? Er det her dem, vi vælger at være? Er det her den eneste måde, vi kan find ud af at opføre os på? Er det muligt, at der kunne være en anden måde?

Der er ikke det, som ikke kan lade sig gøre. I har bevæget jer ind i en tidsalder med øjeblikkelig og verdensomspændende kommunikation. Man har hævdet, at den hurtige udvikling inden for den teknologien truer med at udslutte menneskeheden. Det er også det, der kan redde den.

Brug den til at skabe den nye virkelighed, som I ønsker at opleve. Brug den til at opbygge den nye spiritualitet, I ønsker at udtrykke. Men husk at bruge den **i fællesskab**. Det er **fælles handlinger**, der er ved at ødelægge verden. Det er kun fælles handlinger, der kan frelse den.

*Hvis mennesker tror at de er magtesløse, gør de ingenting. Hvis mennesker virkelig tror, at der er noget de kan gøre, vil de gøre det. Du skal overbevise mennesker om, at der er noget, de kan gøre. Derpå viser du dem, hvordan det kan gøres langt lettere, **end de tror, ved samarbejde.***

Det er min vilje at idefabrikken skal organiseres som et forum hvor alle kan deltage via deres pc, og melde ind med de gode idéer de har til løsning af verdens problemer. Alt efter uddannelse, interesser og vidensniveau. Alt skal baseres på Matriarkatet, og de kvindelige værdier, fordi kvinder generelt er mere egnede til at løse verdensproblemerne, end den mandlige Patriarkalske måde at løse verdensproblemerne på.

Måden at gøre det på er at skabe et åbent debatforum, hvor de enkelte emner lægges op med en kort beskrivelse af de idéer, og løsninger, jeg selv har fundet med henvisning til de bøger, jeg har

læst. De mest visionære debatører kontaktes og får deres eget lukkede debatforum hvor de kan arbejde videre med ideerne på pc'erne, via internettet.

Løsningen ligger i Afrika- syd for Sahel området.

Arbejdet deles i en civil del med arbejdet i **African Womans Finance** som arbejdsområde. I samarbejde med **Børnefonden og Mellemløst samarbejde og ActionAid International**.

Og i en **Den Afrikanske CIMIC NGO** organisation der kan tage sig af den civilmilitære del. I samarbejde med det **Danske Forsvar og Hjemmeværnet**.

Læs også min fil "**Den humanitære indsatsbrigade**" af **Preben Bonnén og Poul Dahl i bogen "Krigens nye klæder"** (2003)

En ledelsesmodel er beskrevet i bogen **LEDELSE AF FRIVILLIGE – en håndbog (2011)** af Rie Frilund Skårhøj & Dorte Kappelgaard. Hvis definition af ledelse lyder:

Ledelse i den idébaserede frivillige organisation er at motivere de frivillige til at fremme organisationens formål og værdier. Dette sker gennem organisatorisk arbejde, gennem kommunikation og i det sociale samspil med de frivillige.

En anden ledelsesmodel er beskrevet i bogen **UNBOSS** af Lars Kolind & Jacob Bøtter (2012).

Der er tre strenge i konceptet:

Unboss, som er det overordnede begreb for den nye bevægelse.

En **Unboss**, som er det modsatte af en boss. Unbossen fungerer som leder, men på en radikalt anderledes måde end de ledere, vi alle kender.

Og at **unbosse**, som er den proces, der forvandler en konventionel organisation til en, der bedre opfylder organisationens formål, som er mere bæredygtig og dermed også mere attraktiv at være en del af.

Unboss modellen inspirere folk til at tænke, beslutte og handle til gavn for et fælles formål. Disse teams organiseres som beskrevet i bogen.

Endelig er der Hjemmeværnsskolens model, hvor egnede personer sættes sammen efter interesse områder og uddannelsesniveaue via nettet. Det er tanken at de enten hvert år eller en gang hvert andet år kan komme til et fælles forum for en weekend / to uger for indkvartering og arbejde med emnerne i teams på max fem personer i hvert.

Om ledelse er der skrevet følgende fremragende bøger:

Ledelse er ikke raketvidenskab (2014) af Lars R. Møller, tidligere oberst i Forsvarskommandoen.

Følg mig – Ledelse fra fronten – årets ledelsesbog 2015 af Kim Kristensen Oberst, Kongehusets ceremonimester.

Stærk under pres – Håndbog i High Performance (2015) af Thomas Rathsack og Rune Wählin Andersen

KOLIND KUREN fra bureaukrati til vækst (2006) af Lars Kolind

Richard Branson uden omsvøb – en global iværksætters eventyr (2008)

Når finansiering gør det muligt købes og organiseres ejendom/lokaler i Ebeltoft, hvor de mest visionære og begavede af begge køn kan mødes, overnatte en weekend, og i små grupper på max. fem personer, om det samme emne kan udvikle idéer og løsninger på verdens problemerne.

Formålet er at på den måde får man tre eller fire forskellige løsninger, hvoraf man kan tage essensen og skabe den bedste løsning, efter modellen: Stærke svage sider og fordele og ulemper. Virker det? – virker det ikke?

Der skal ansættes en stabschef efter model og uddannelse fra Forsvaret / Hjemmeværnet og et sekretariat med medarbejdere, indenfor fundraising, økonomi, handel & service, erhvervsjura, historie / bibliotekar, organisation, organisation & strategi personaleledelse osv.

Personer med en militær/civil uddannelse foretrækkes, som f.eks i Hjemmeværnet, eller reserveofficer i forsvaret. Som beskrevet i HJV magasinet December 2017 side 63 om "Peer to Peer" branchenetværk. **Netværkskonceptet "Peer to Peer" dækker 12 branchenetværk.** CIMIC/PSYOPS – CYBER/IKT – Good Governance – uddannelse – Maritime Domain Awareness – Økonomi/handel & Service, Energi, Vand & Spildevand, Sundhed, Byggeri, Transport, Jord & Landbrug. Netværkene skal inden for deres branche skaffe kandidater til potentielle stabiliseringsindsatser i lande, der befinder sig mellem konflikt og fred som for eksempel Afghanistan, Irak eller Mali, hvor der er behov for netop deres kompetencer.

Alle kan blive medlem af netværkene, hvis man har en militær grunduddannelse som for eksempel den lovpligtige uddannelse fra Hjemmeværnet eller forsvaret og har relevante kompetencer inde for netværkets branche.

Organisationen deles i en civil del med arbejdet i African Womens Finance som arbejdsområde. I samarbejde med Børnefonden og Mellemløst samarbejde og ActionAid International

Og i en CIMIC NGO organisation der kan tage sig af den civilmilitære del. I samarbejde med det danske Forsvar og Hjemmeværnet.

Verdens problemer er beskrevet i følgende bøger:

Journalist Douglas Murray har i 2018 udgivet bogen **Europas Undergang – Integration, identitet og islam.**

Claus Strue Frederiksen & Vincent F. Hendricks **Kæmp for kloden – når politik, videnskab og erhvervsliv sammen tager ansvar (2018)**

Per Stig Møller i bogen **De Fire Isbjerge – om verdens største udfordringer (2018)** beskriver som: **Det demografiske** med klodens voksende befolkningstal og den masseimmigration dette medfører. **Det økonomiske** med den ændring af verdensøkonomien og de globale magtforhold, der er på vej.

Det økologiske med klimaændringer og miljøpåvirkninger, der både øger immigrationen og påvirker økonomien. **Det demokratiske**, der er et spørgsmål, om demokratierne overhovedet kan løse opgaverne – og fastholde sig selv som liberale demokratier.

Og hvor står Europa – og vi – i alt dette? EU har i forvejen problemer med Rusland, Mellemøsten, Kina, USA og sig selv.

Tiden er inde til at være ærlig her: Der er ingenting, der fungerer. Jeg mener ingenting.

Ikke et eneste overordnet system, som vi har sat i værk på denne klode, fungerer rigtigt. Ikke det politiske system, ikke økonomien, ikke miljøet, ikke uddannelsessektoren, ikke vore sociale systemer og ikke vore spirituelle systemer. Ingen af dem giver de resultater, vi siger, vi ønsker. Det er rent faktisk værre endnu. De giver de resultater vi ikke ønsker.

Og det er ikke bare globalt. Det er helt ned på det personlige plan. Det når helt ned til dig og mig. Alle, bortset fra en ganske lillebitte procentdel af verdens mennesker, er fanget i en kamp. En **daglig** kamp. Ikke blot en kamp for at blive lykkelige, men for at **overleve**, for at **klare sig**, bare for at **holde sig oppe**.

Den tredje del af løsningen er afskaffelsen af patriarkatet og **skabelsen af matriarkatet i den nye verdensorden** som skal skabes som model i Afrika. Læs her min fil det Afrikanske CIMIC organisation, og African Womans Microfinance. Historien viser at kvinder er de bedste regenter.

I forordet til Michael Crichtons roman **Jurassic Park the Lost World** fra 1995 står der:

”For det første erkendelsen af at mennesker var blevet så talrige, at det i ekspresfart er begyndt at forårsage verdensomspændende ændringer af planeten – ødelæggelsen af naturligt forekommende habitater, fældning af regnskoven, forurening af luften og vandet, måske endda ændringer af det globale klima. En udvikling som betød døden for mange dyrearter. Visse videnskabsfolk råbte vagt i gevær; andre bekymrede sig i tavshed. Hvor skrøbeligt var jordens økosystem? Var den menneskelige race sporet ind på en adfærd der i sidste ende ville føre til den egen udslettelse? vidste det med sikkerhed. Og da ingen tidligere havde bekymret sig om at forske i uddøen på organiseret vis, fandtes der kun ringe viden om raten af uddøen i andre geologiske tidsaldre. Derfor påbegyndte videnskaben et nærmere studium af arters uddøen i tidligere tidsaldre, i håb om at finde svar på deres nutidige bekymringer.”

Alt skal kunne debatteres, således som **Ahmed Akkari** i sin bog fra 2018 **”Mod til at tvivle – en fortælling om Eksil, humanisme og hvilken forskel et bibliotek kan gøre”** side 191 i kapitlet **Bådcafeen** og frem beskriver det. Og som Akkari i kapitlet **Utopia side 216** og frem til side 218.

Det følgende er i uddrag fra Jyllands-Posten Tirsdag den 30. oktober 2018

De personer der udvælges indbatter unge kvinder som organisationen Refugees Welcome, der yder gratis juridisk rådgivning til flygtninge. Hvis formand Michala Clante Bendixen, siger: *”Kvinderne har ikke et individuelt asylmotiv. De er kun i risiko på grund af den generelle fare i det land, de er flygtet fra. Mænd, der bliver indkaldt til en ulovlig militærtjeneste og risikerer at blive straffet hvis de ikke møder op, får derimod status af at være individuelt forfulgte. Men i praksis er de jo alle sammen flygtet fra samme krig. Det er et paradoks, at de mest sårbare og de, som vil have svært ved at klare sig alene, hvis de bliver sendt tilbage, får den svageste beskyttelse.”*

Jeg ønsker at hjælpe unge kvinder som den 25-årige Ahin Mauhamad Ali. Der har store planer, men krigen satte en stopper for hendes uddannelse i Syrien. Men i løbet af sine tre år i Danmark er hun startet forfra. Hun lærte dansk og er blevet student via det Gymnasiale Indslusningsforløb for flygtninge (GIF) med et snit på 10,6. Drømmen var nu at læse medicin. Alligevel ser fremtiden usikker ud i Danmark. En konsekvens for de midlertidige flygtninge er; at de efter at have lært dansk og får en studentereksamen, ikke har adgang til næste skridt. Eller rettere: De skal selv betale for en videregående uddannelse. Det er gået op for Ahin Mauhamad Ali og to andre unge syriske kvinder, som Jyllands-Posten har talt med. Ifølge Jyllands-Postens oplysninger vil et medicinstudie koste over 100.000 kr. om året. Et beløb, som Ahin Mauhamad Ali ikke har råd til.

I jurarådgivningen, der blandt andet hjælper flygtninge i Danmark, får man lige nu flere henvendelser fra unde piger, der ligesom Ahin Mauhamad Ali, må droppe drømmen om en uddannelse. *”Vi har rigtig mange sager med megaambitiøse unge kvinder, der bliver stoppet og ikke kan komme videre i uddannelsessystemet. Forestil dig at være ambitiøs, og så ende med at tage et rengøringsjob. Det gør noget psykisk ved dem”*, fortæller jurist Asrin Mesbah.

Ahin Mauhamad Ali kom til Danmark i oktober 2015 sammen med sin mor, far og to brødre. De fik alle midlertidigt ophold efter paragraf 7. stk. 3, mens hendes to brødre fik konventionsstatus,

fordi de risikerede at blive indkaldt til hæren. De to søskende er blevet studenter, og det var planen, at de skulle søge ind på universitetet til sommer. Men Ahin Mauhamad Ali må i modsætning til sin bror parkere drømmen om en uddannelse. Hun siger: *"Danmark har hjulpet flygtninge rigtig meget. Det skal vi ikke glemme. Men når I har hjulpet os, hvorfor skal vi så ikke hjælpe og give noget tilbage? Vi skal have en chance."*

Ahin Mauhamad Ali har netop søgt sit tredje job. Ud over at læse enkeltfag arbejder hun som tolk i et firma og står bag kassen i en butik. *"Mine drømme blev ødelagt i Syrien. Nu var min eneste drøm at fortsætte mit studium. Den ser nu også ud til at blive ødelagt."*

Det er min idé, at hvis jeg gennem organisationen **African Womans Microfinance**, finansierer de unge kvinders uddannelse i Danmark. Skal de indgå en kontrakt hvor de betaler pengene tilbage efter endt uddannelse, til en fond der skal finansiere de næste unge kvinders uddannelse. De skal også indgå en kontrakt hvor de forpligter sig til at arbejde for organisationen **African Womans Microfinance** i en samlet periode på fem år. Efter nærmere aftale og omstændigheder.

Dette skal gøre efter en uddannelse i det Danske Hjemmeværn så de kan udsendes som volontører efter model som beskrevet i **Den Humanitære Indsatsbrigade**, beskrevet i bogen **Jægersoldat i en terrortid af Poul Dahl (2005)**. Gennem HJV Branchenetværk **"Peer to Peer"** beskrevet i HJV magasinet december 2017. side 62-63.

Læs også min fil **Den Afrikanske CIMIC** og filen **Mine Tanker om den Afrikanske CIMIC**.

Der skal naturligvis oprettes en screening af de unge mænd og kvinder, der udvælges. Og de skal have en mentor stillet til rådighed, udvalgt fra Hjemmeværnet, med relevant uddannelse.

Det er en afgjort forudsætning, at der ikke er tale om islamister eller kvinder med tørklæde, som dermed viser de ikke er klar til den Europæiske tanke- og religionsfrihed. Et samarbejde med PET og forsvarets efterretningstjeneste, oprettes.

Det er også en forudsætning at de unge mennesker ikke ryger eller tager nogen form for narkotika. Alle ved jo, hvor dumt det er at ryge eller tage stoffer, for at blive høj! Jeg ansætter ikke idioter.

Om løsningen af verdens problemer læs følgende bøger:

Kanaliseringer – Hvordan livet også kan leves af Daniel F. Larsen

Guddommelige Samtaler bog 1 – bog 2 – bog 3 af Neale Donald Walsch Ashland, Oregon

De nye åbenbaringer – En guddommelig Samtale af Neale Donald Walsch Ashland, Oregon

Broderskabet oplyser... Forudsigelser via Kaj Munch Uddraget og samlet af Ejvind Riis Klausen 1986.

Sjælerejser - Beretninger om livet mellem livene af Michael Newton 2003

Sjæleskæbner - Flere beretninger om livet mellem livene af Michael Newton 2005

Sjælevejen – Åndelige principper af Michael Newton fra **"Livet mellem Livene – Hypnoseterapi trin for trin"**

Mellem to verdener af Marion Dampier-Jeans 2006

Livet efter livet – Overlevelse af fysisk død – et fænomens udforskning af Raymond A. Moody, Jr. 1977. og **Lyset fra den anden side** af Raymond A. Moody Jr. 1988

Mere om livet efter livet – endnu et skridt nærmere løsningen af det store mysterium af Raymond A. Moody, Jr. 1978

Døden og livet efter døden af Elisabeth Kübler-Ross 1988.

Er der et liv efter dette? Af D, Scott Rogo 1986

Der er mere mellem Himmel og Jord af Rolf Slot- Henriksen 1990

Er der et liv efter døden? Af Dagmar Andreasen 1992

Bag dødens port... en dybt religiøs forskers erfaringer om dødsoplevelsen af dr. med. Maurice Rawlings 1978

Englevagt 108 beretninger om menneskers møder med engle af Kisten Hoffmann 2004

Englenes bog – Refleksioner, tanker og beretninger om engle af Sophy Burnham 1995

Bed universet om hjælp af Jonathan Cainer 2007

Vor verdens fremtid af Inge Stoltenberg 1984

Danmark år 2030 2013 og **Globalt gearskifte** 2014 af Lene Andersen, Det Zinderske Forlag

Baade-Og De fem bøger af Lene Andersen den første udkom i 2005, den sidste udkom i 2009. Ideen med bøgerne er at skabe debat om vores fælles fremtid: Hvad vil vi med os selv som menneskehed? Det Zinderske Forlag.

Demokratihåndbog af Lene Andersen 2010 Det Zinderske Forlag

Den fjerde industrielle revolution af Klaus Schwab Grundlæggeren og bestyrelsesformanden for World Economic Forum 2017

De Fire Isbjerge om verdens største udfordringer af Per Stig Møller 2018

Kæmp for kloden – Når politik, videnskab og erhvervsliv sammen tager ansvar af Claus Strue Frederiksen Vincent F. Hendricks 2018

Efter Europa af Ivan Krastev Europæiske ideer 2017

Hvordan løser vi flygtningekrisen? af Thomas Gammeltoft-Hansen 2016

Klimatruslen set fra Danmark af David Trads 2007

Islam i flammer – danskerne og det muslimske oprør af David Trads 2006

Turen går til En mindre skæv Verden 2006

Turen går til De varme lande – Verdens Klima – hvad sker der? 2009

En verden uden fattigdom Social virksomhed og kapitalismens fremtid af Muhammed Yunus, som modtog Nobels fredspris i 2006.

Mikro Finans – Forretning eller udviklingsværktøj En introduktion af Flemming Kramp Andelskassen Oikos 2010

Nej er ikke nok - Modstand mod Trumps - Højrepopulismens Chokpolitik af Naomi Klein 2017

Jeg anklager af Ayaan Hirsi Ali 2005

Ære og Skam – Det islamiske familie-og livsmønster – fra undfangelse til grav af Naser Khader 1998. **Sammenførte erindringer** af Naser Khader 2007

Sort land – fortællinger fra ghettoen af Ahmad Mahmoud 2015

Det sorte skæg – om at være dansk muslim 2018

Forsoning Islam Demokrati og Vesten af Benazir Bhutto 2008

Mandelas lære – Tanker om livet, modet og kærligheden af Richard Stengel 2010

Fascisme en advarsel af Madeleine Albright 2018

Modvækst Omstilling til fremtiden 2011

De sorte kinesere – Kina, Afrika og Europa af Jørgen E. Petersen 2014

Afrikas århundrede Tostan af Jørgen E. Petersen 2008

Hvorfor er det så svært for Afrika? af Klaus Winkel 2007

Afrikas vej fra bistand til velstand? Handelshøjskolens forlag 2011

En rå verden – Oliens storhed og fald af Peter Maass 2009

Suverænen af Thomas Hobbes (1588-1679) eng. Fil. Politikens filosofi leksikon

Fyrsten af Niccoló Machiavelli 1962. **"Fyrsten"** Blev udgivet i 1532 (tyve år efter den blev skrevet) er en lærebog i statsmandskunst, skrevet i en pessimistisk krisetid, og med en opskrift på hvordan krisen kan løses. 1991

Discorsi - Drøftelser; Af de første ti bøger hos Titus, dvs. kommentarer til Livius skildring af Roms historie fra byens grundlæggelse i 753 f.Kr. til 293 f.Kr. Hvor det fortrinsvis handler om frihed, borgerdys og patriotisme af Niccolò Machiavelli

Demokratiets Historie Fra oldtid til nutid af Mogens Herman Hansen 2012

Demokrati som styreform og som ideologi af Mogens Herman Hansen 2010

Paradiset og magten – Amerika og Europa i den nye verdensorden 2003 af Robert Kagan

Enkekejserinden – Cixi, konkubinen, der banede vejen for det moderne Kina af Jung Chang 2013

En helt usædvanlig kvinde, der regerede Kina i mere end 50 år uden blåt blod i årene.

Margrete Den Første var en ener. En regent og hendes samtid 2009 af Vivian Etting **En af de største Statsmænd i Nordens historie og hjernen bag Kalmarunionen.** En begavet, viljestærk og ambitiøs kvinde, der hensynsløst forstod at udnytte øjeblikkets politisk muligheder. Men også en kvinde, der betalte en høj personlig pris for sin succes.

Kleopatra Egyptens sidste dronning af Joyce Tyldesley 2008. Den sidste egyptiske dronning var intelligent og dygtig – en ambitiøs og hensynsløs politiker. Hendes berømte forhold til Julius Cæsar og Marcus Antonius havde lige så meget at gøre med politik som med følelser. Joyce Tyldesley sætter Kleopatra i det rette perspektiv, som en dronning der styrede Egypten gennem svære tider, og som det næsten lykkedes – med Marcus Antonius ved sin side – at sætte sig op mod det mægtige Rom.

Cæsar en biografi af Adrian Goldsworthy 2006 er den komplette biografi om Julius Cæsar, der på bare 30 år gik fra at være aldeles ukendt til at blive en af Roms mest indflydelsesrige personer med magt til at omstyrtet den romerske republik. Da han i 44 f. kr. blev myrdet af oprørte senatorer, herskede han over det romerske imperium. Cæsar var en af de dygtigste generaler, verden har kendt. Han var en karismatisk leder, charmør og en dygtig politiker. Den intense og dramatiske historie om ham har fascineret generation efter generation.

Kejser Hadrian og Roms triumf af Anthony Everitt. 2010. Kejser Hadrian var en af de mest succesrige af Romerrigets herskere, der på fremsynet vis demonstrerede hvordan den tids monarki kunne være foreneligt med en fredelig styreform. Det gjorde Hadrian ved at bringe århundreders krige og kaos til ende; og efter sin sejr over partherne i 118, blev han kejseren der afsluttede Romerrigets ekspansion og befæstede rigets grænser – Hadrians mure og fæstningsværker.

Færre og færre i verden lytter til den vestlige elite af Niels B Larsen fhv. civiløkonom, Svenstrup Jyllands-Posten onsdag den 17. oktober 2018.

Læs også min fil:

Højtbegavede kvinder søges til løsning verdens problemer.

Intelligente, vidende, empatiske, stærke kvinder.

Den patriarkalske samfundsmodel, skabt af mænd, kan ikke, og har aldrig kunnet skabe en fredelig verden at leve i.

Fordi de fleste af verdens despotiske, tyranniske, diktatorer er mænd!

Ingen af dem er kvinder.

Og filen

Visionen for Afrika er skabelsen af:

En ny verdens orden baseret på Altets, Guddommens egne tanker, som er beskrevet i bøgerne:
Skrevet af Erling S. Nielsen, December 2018 Kolind