

Fornuftige levere regler fortalt af Jesus

I uddrag fra Birigt Kleins bøger. Skrevet af Erling S. Nielsen den 10. November 2022 I Kolind

I forordet til **Jorden dør uden kærlighed** (1989) skrevet af mediet Birgit Klein, skriver hun i uddrag:

"Denne bog har jeg skrevet som medium for den åndelige verden, jeg er blevet åbnet og sat i gang med dette arbejde i august 1982, og siden da har jeg oplevet så meget, at jeg faktisk ikke kan rumme det. Den ene smukke oplevelse afløser den anden, jeg har direkte kontakt med alle menneskers åndelige ledere og med de opstegne mestre, som skal skrive meget igennem mig, og jeg har også oplevet en testning, som var meget hård ved mig rent følelsesmæssigt, og som knapt nok er afslutte endnu.

*Men dette at være medium er nu ikke så underligt, som mange umiddelbart synes. Den åndelige verden er nemlig ikke noget fjernt noget, **det er en højere vibration af den fysiske, og den eksisterer midt iblandt mennesker i den fysiske inkarnation. Når man siger, at man kommer oppefra den åndelige verden, så betyder det bare, at man kommer fra en højere vibration, ikke fra et fjernt sted. Den åndelige verden pulserer og vibrerer i alle mennesker, og nogle bliver så udset til at få særlige evner til at modtage hvad der kommer.***

.... Jeg modtager impulserne fra den åndelige verden direkte i min hjerne, og så kan jeg enten videregive disse gennem tale, eller gennem det skrevne ord. ...

Det er vigtigt at vide, at der både findes positive og negative impulser fra denne usynlige verden. Man skal ikke bare hengive sig til en kontakt, for der kan være åndelige væsener, som ønsker at videregive skadelige impulser, og det vil sige skadelige for den enkelte og vedkommendes åndelige udvikling. Ethvert inkarneret menneske er summen af forskellige egenskaber og evner, og der er den regel, at man får det, som man giver."

Birgit Klein 1984. Himlen er på jorden

Side 26. Alt i skabelsen bevæger sig hele tiden opad i vibrationerne, er hele tiden på vej til Gud i en evig spiral, som både starter og ender med Gud.

Skabelsesens bevægelse er opad. Alt bevæger sig i spiraler i en evig bevægelse mod Gud, som er alttings centrum. Du er selv en lille prik i denne skabelsens udviklingsspiral, på en evig vandring opad, og det vil sige vandrig for at opnå højere vibrationer. **Det er her vigtigt at læse og forstå kvantemekanikken, for at forstå vibrationerne i partiklernes univers.**

Dyrene er også på vej op i skabelsens pyramide i en evig spiralbevægelse. Når de når et bestemt niveau i vibrationer, og det bl.a. gennem menneskers kærlighed og nærhed, så skabes de med en guddommelig sjæl som et menneske i Guds billede. Bevægelsen opad kan aldrig standses. Kun forsinkes.

Citat fra bogen **"Kanaliseringer - Sådan kan livet også leves"**

"Oppe i den verden hvor Altet er stærkest – den verden I kalder for den åndelig verden Har vi opdelt godhed og ondskab i to meget klare verdener. Den gode findes ikke i himlen og den onde i helvede. Sådan er det ikke.

Heroppe er der hele riger som består af engle eller dæmoner.

Der findes hele riger med enten lys eller mørke. - Men det som begrænser rigerne er hvilke følelser sjælen besidder i sig selv. - Er et kærlighed lever det i lyset. - Er det frygt lever det i mørket. - I vælger selv hvilket rige I vil tilhøre når I dør. - Alt efter det liv I har levet, vil din sjæl gøre op med sig selv hvad den næste opgave for sjælen skal være."

Himlen er på jorden af Birgit Klein

Gud

Det er en vanskelig opgave at forklare, hvad Gud er, for jer i inkarnationen. For der gives nemlig ikke noget sprog hos jer, hvor det kan siges helt klart.

Gud er en personlig og upersonlig skabning, som er altings ophav. Han befinder sig i altings centrum og har en udstrækning, der går igennem alt i skabelsen. Når vi siger han, så er det i virkeligheden en tilsnigelse, for Gud er naturligvis både han og hun, da Gud er essensen af alt, hvad du kender i skabelsen.

Prøv at forestille dig Universet. Med alle de milliarder og billioner af galakser og solsystemer. Dette du forestiller dig har en rumlig og tidslig udstrækning.

Bevæg dig derefter op på det åndelige niveau, hvor tid og rum ikke eksisterer. Universet vil på dette niveau ikke have nogen udstrækning, det har ikke nogen midte, ingen omkreds, det eksisterer ikke i tid og rum, det eksisterer i en enhedseksistens, hvor lyset erstatter tids- og rumdimensionen.

Det er på grund af dette ufattelige spring fra tid og rum til uendeligheden, at menneskers hjerner ikke har forstået, hvad Gud er. De har opfundet Gud i deres billede, f.eks, som en gammel mand, der sidder oppe i Himlen og dømmes og vurderer hvem, der skal med, og hvem der ikke skal med.

Når du går fra din kødlige tilværelse til den åndelige, (gennem "døden") vil det opleves, som du bevæger dig fra et enkelt punkt ud i evigheden. Så begrænsende er tid og rum for din eksistens.

Når du udvikler dig åndeligt og renses, så vil du i stigende grad frigøres fra tid og rum-begrænsningen. Tidsoplevelserne vil ændre sig ganske støt og roligt, og du vil opdage, at du bliver mere og mere er ét med uendeligheden og den form for tankegang, der præger skabninger på planer med uendelig indsigt og viden.

Jesus afslutter

Side 110 Jeg er Jesus, og jeg vil sige dig lidt om denne bogs emne.

Det højeste mørke kan være svært at skelne fra det absolutte lys. Visse kvaliteter er fælles, fordi mørket opsluger og misbruger Guds energi. Man kan sige, at mørket opsuger så meget guddommelig energi som muligt med det formål at imponere gennem udstråling for siden at vildlede bevidst fra den rette vej til Gud.

Mørkets energi har dog grundlæggende en anden kvalitet end lyset. Mørket kan udstråle stor styrke og intelligens, der kan virke overvældende og overbevisende. Du kan mærke klarhed og orden og også en viden om lysets kærlighed i et skin af hjælpsomhed.

Mørkets selvdestruktive tendens

Når jeg siger, at du ikke skal frygte mørket, er det ikke blot en talemåde. Det er en dyb sandhed. Mørkest egenskaber vil nemlig uden indgreb altid føre til selvdestruktion. Mørket forbryder sig mod Gud og Guds love, og da alle væsener er guddommelige i deres udspring, vil de gennem ekspansiv vækst af mørkets egenskaber ende med at destruere deres egen guddommelige kerne.

Dette har mange mennesker erkendt omkring forureningen af jeres klode. Den materielle grådighed og uvidenhed om livets kredsløb har bevirket en tiltagende forurening som i sidste ende vil ødelægge det grundlag i naturen, som mennesket skal leve af.

Menneskets destruktive adfærd vil destruere det selv i den sidste ende.

Omkring militært forsvar er der klare fornemmelser for sammenhængen mellem omfanget af våben til forsvar og et eventuelt angrebs omfang. Jo flere våben du selv bruger, jo flere våben vil blive brugt imod dig. Det er så indlysende, at børn kan forstå det. Alligevel bliver uvidende mennesker ved med at være så bange, at de opruster for at modvirke et eventuelt angreb.

Omkring sundhedsvæsenet indgår de fejlagtige og destruktive metoder med som et statsanerkendt komplot for at forhindre menneskers egentlige og højere sundhed, som hæver sig

langt over dette blot at bekæmpe isolerede sygdomssymptomer. Gennem dybtgående operative indgreb forhindres de finere energibaner i organismen i at fungere optimalt, og den åndelige udvikling kan sættes i stå for en tid. Men de udøvende læger, som ligger under for fejlagtige opfattelser af sygdom og sundhed, kan heller ikke klare deres egne problemer. Hele det hierarkiske miljø bliver således til en skueplads for menneskelige lidelser, og det viser temmelig hurtigt, at man må tage alternative synsmåder i betragtning, hvis ikke selvdestruktionen skal blive for tydelig.

Lyset integreres derfor af mørket for at forhindre selvdestruktion.

Læger, der bliver syge, opdager metodernes destruktive sider, og vender sig mod finere behandlingsmetoder. Patienter opsøger alternative helbredere fordi de intuitivt fornemmer deres helhedsforståelse, som vil gavne dem på længere sigt.

Frygten for selvdestruktion vil åbne for lyset, og lyset udnytter enhver chance for at komme igennem. Mørket formår ikke at bestikke det absolutte lys. Derimod bliver det nødt til at integrerer lyset for at undgå selvdestruktion. Du kan således se, at lyset qua Skabelsens grundlove er stærkere end lyset. Du skal derfor aldrig frygte mørket. Du skal heller ikke advare mod mørket eller forsøge at destruere det, der ikke er nødvendigt. Lysets opgave er at leve sit lys med bevidstheden om Gud i sit inderste, - kun mørket advarer og fordømmer.

Så snart du begynder at bruge mørket metoder mod det selv, vil du begynde at integrer det. Du vil få en splint af troldspejlet i din organisme, og den kan brede sig som en betændelse af negativer tanker og følelser. Når du møder noget, som du oplever som mørkt, nøjes du med at konstatere det, vende dig om og vandre videre.

Du skal hele tiden huske, at Alt i Skabelsen er underlagt et **paradoks**. Så snart jeg har sagt du skal vandre videre, vil jeg sige det modsatte, at du skal kæmpe, hvis det er nødvendigt. **Paradoks; et udsagn eller situation som virker selvmodsigende.**

Når mørket viser sit egentlige ansigt, som uhyggelig ondskab og skruppelløs despekt for liv og mennesker, (**som krig og udryddelse af liv**) skal der visse modforanstaltninger til.

Men modstand fra lyset skal omfatte positive tanker, - ellers åbnes der for det samme mørke, som skal bekæmpes. Giv aldrig op, lær denne grundlæggende holdning som et humoristisk paradoks, du er nødt til fuldt ud at kunne leve og udtrykke. Du skal leve i nuet, tage stilling til det, som du møder, eventuelt give dig ind i en proces, hvor du kæmper for det, som du tror på. Men lad aldrig negative tanker og følelser få indpas i dit sind.

Side 37 Birgit Klein Hvad er kærlighed?

Forhold mellem mennesker

Kærlighed er den følelse, der binder hele Universet sammen. Kærlighed er lys, **lys er energi**, og det er lyset, der er det åndelige univers vigtigste dimension. I det åndelige univers er der ingen tid og rum, men der er lys, og lyset er kærlighed. Jo mere lys, jo mere kærlighed. **Jo mere fortættet energi. Des tættere på Gud, Alt i Altet. Den ubevægelige bevæger.**

Alle skikkelser kan være mere eller mindre gennemtrængelige for lys, jo mere gennemtrængelig en skikkelse er, jo højere oppe en skikkelse begynder sig, jo mere kærlighed, jo mere lys, strømmer der igennem.

Gud har mange egenskaber. Gud er alting i skabelsen. Gud er ikke en han; "han" er både hun, han neger, kineser, alt menneskeligt er Gud i sin rene form, der er jo brug for destruktion for at udviklingen kan skride fremad, og det er kun den mørke, det vil sige kærlighedsløse brug af destruktive elementer, der har skabt problemer, for bl.a. planeten Jorden.

Men Gud er først og fremmest kærligheden, en fuldstændig fantastisk stærk kærlighed, der gennemstrømmer alting i Universet, både det åndelige og det fysiske, materielle. Guds kærlighed er så stærk, at den kan smelte hvad som helst negativt, men den kræver at man åbner sig for den.

.... Tanker kan helbrede, og du kan ved kærlige tanker helbrede mennesker i dine omgivelser, som har det dårligt.

Kærlighed er at ville det gode, og dette i alle tænkelige situationer, også de konfliktfyldte. Når man viser sin kærlighed i en konflikt, så kommer man ikke med beskyldninger, men man fortæller ydmygt om, hvor man selv står. Som omtalt i kapitel 1. er *du-budskaber* og *jeg-budskaber* en vigtig forenkling, fordi den siger noget væsentligt om dette. At bruge *du-budskaber* er ofte det samme som at føre krig. At bruge *jeg-budskaber* er det samme som at vise sin kærlige vilje til at løse konflikten.

Jeg-budskaberne skaber ikke forsvarsmekanismer og aggressioner, hvis de fremsættes med det oprigtige ønske at vise en vilje til at løse nogle konflikter. Det gør *du-budskaberne* derimod let.

Side 93 **Birgit Klein**

Bjergprædikenen

”Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom, I dømmes med, med den skal I selv dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt.”

Med disse ord vil Jesus sige, at du skal være mod andre, som du ønsker de skal være mod dig. Alt hvad du giver, vil blive dig givet. Ved at dømme og forsøge at fritage dig selv, vil du netop senere blive dømt, som du har dømt andre. Hold dig fri af disse tendenser – vær barmhjertig.

”Hvorfor ser du splinten i din broders øjne, men bjælken i dit eget øje lægger du ikke mærke til? Eller hvor kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje; og se, der sidder en bjælke i dit eget øje. Hykler! Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart til at tage splinten ud af din broders øje.”

Når du hjælper andre, vi da, at du kun kan hjælpe, fordi du selv er et menneske med fejl og problemer, og du kan kun hjælpe dem, som har fejl, der ligner dine egne. Hæv dig derfor aldrig op og tro at du er fejlfri, fordi du har fået styrke og evner til at hjælpe din næste. Du er selv i skole, og du skal renses. Kun Gud er fejlfri!

Mærk hvor hvor du er, når du skal formidle noget til andre. Mærker du stærk modstand og negativitet, så undlad at gøre det. Bevar det du har i dig som noget helligt, som perler, du skal værne om. Tal hellere for lidt end for meget på steder, hvor du ikke føler dig hjemme.

Lad være med at bekymre dig, hav tillid og lev efter de enkle bud, at du skal gøre mod andre, hvad du ønsker de skal gøre mod dig. Ønsker du ikke kritik, så lad være med at kritisere, ønsker du ikke aggressioner, så neutraliser dine egne aggressioner i stedet for at lade dem gå ud over sagesløse. Disse enkle levereregler er fuldt tilstrækkelige til at nå Gud. Du behøver ingen bøger, ingen lærdom, ingen præster, ingen autoriteter til at fortælle dig dette, for det er så enkelt, at børn kan forstå det og leve med det.

Mennesket i vandmandens tidsalder. Ved årtusindeskiftet år 2000, vil Jorden og dens mennesker efter denne kulmination forlade fiskenes tidsalder og gå ind i vandmandens tidsalder.

Vandmandens tidsalder står for **Lighed mellem mennesker**. Mennesket i den nye tidsalder vil udvikle evner på mange felter og indgå i mange slags sammenhænge. Arbejdsdelingen vil ophøre, alle mennesker skal kunne udføre både ordinært praktisk arbejde og højere kreativt arbejde.

Det kreative aspekt af menneskets evner vil blive udviklet i en grad, som kan være svært for jer at forstå på nuværende tidspunkt. ... Alle mennesker besidder inderst inde mange kreative potentialer, og det vil komme til at præge de nye samfund på en meget smuk måde.

Lighed hører sammen med frihed. Når mennesker bliver lige for Gud, med alle de evner og egenskaber, som de rettelig indeholder, vil hvert menneske føle en ægte, indre frihed. Frihed er selve kendetegnet på den højeste, individuelle udvikling. Det frie menneske vil være uafhængigt af at skulle underkaste sig andre for at eksisterer.

Frihed er den følelse man har, når man er fuldstændig klar over, hvad man indeholder, hvad man er værd, hvad der foregår i og omkring en.

Følelser, der gør mennesket ufri, gør mennesket til slave af egne følelser og dermed af dets livsbetingelser bestemt af andre, kan være f.eks, angst, frygt, sorg, depression, vrede, had, irritation utålmodighed.

Alle autoritære strukturer skal ophæves. Alle guru- organisationer blive opløst, hvis man ikke i tide finder ud af, at den skævhed, der opstår mellem lærer og elev er uforenlig med den nye tids mennesker og deres selvstændighed.

I den nye menneske vil det være direkte forbundet med Gud. Derfor vil andre mennesker aldrig kunne få autoritativt magt. Derfor må man ikke skabe guru-systemer, hvor gurunen fjernstyrer eleverne, og hvor eleverne er underlagt alle guruens påfund. Mellemmenneskelige forhold vil være præget af kærlighed og vejledninger, aldrig autoritative betingelser. **Som religiøse påbud, politiske ideologier og idioti.**

Disse visioner om mennesket i vandmandens tidsalder skal føjes ind i det enkelte menneskes konkrete hverdag. I nær kontakt med Gud er du dig dagligt dit eget værd bevidst, og du er dagligt klar over hvilke enorme helbredende og kreative potentialer du indeholder. Du er i kontakt med Gud, mestre, vellede, hjælpere og lysets engle. Ikke nødvendigvis helt konkret, men som en indre, lysende strøm af glædesfølelser og vished om, at du er på vej.

Tvivl aldrig på dette, og gennemskue de mennesker og de organisationer, som prøver at forplumre disse enkle og klare sandheder på alskens mærkværdige måde.

Som dirigent af denne bog vil jeg, Sct. Germain, med disse ord give dig mit lys med på din vej. Jeg er overalt, hvor mennesker søger sandheden, også her hos dig, der læser disse ord.

Mærk det lys, som jeg sender igennem dig, mærk energien, som en strålende, helbredende kraft, og lad dit indre opfylde af glæde og vished. Du er ikke alene.

Jeg er med dig på din vejledninger
Jeg er Sct. Germain

Side 119

Ord fra Gud Alt i Altet.

Hvis du har læst den sidste bog fra denne hånd, vil du vide, at der findes en cyklus på 49 himmelske niveauer. Disse niveauer skal du alle rejse igennem på din vej tilbage til mig. For hvert niveau kommer du mig nærmere og nærmere, og for hvert skridt du tager, vil du derfor kunne høre mig tydeligere. Hvis du har meget fart på... vil du kunne høre mig klart, allerede når du har bevidsthedsglimt fra det 4. niveau. Det er aktuelt for mange mennesker på jorden i dag.

Birgit Klein fortæller der findes 7. stadier i himlen, som alle er under inddelt i 7. niveauer. d.v.s i alt 49 stadier. *Læs her om de åndelige auraers farvespektrum, fra bogen "Livet mellem livene", om vejlederne på 5. stadium og mestervejlederne 6. stadium, og derover. Læs også bøgerne "Sjælerejser" 2003 og "Sjæleskæbner" 2005 af Michael Newton.*

Som en begyndelse til de kommende begivenheder er jeres land (Danmark) begyndt at blive et mål for flygtninge forskellige steder fra.

Og jeg ser en ny jord - Birgit Klein 1987
Om vendepunkter og forandringer i menneskenes udvikling på jorden

Side 15

Polarisering

I Atlantis-kulturens højdepunkter, det vil sige for ca.17.000 år siden (bogen er skrevet i 1987) havde mange mennesker opnået en meget høj mand/kvinde- integration. Der var ingen adskillelse mellem kønnene, ingen faste forestillinger om, hvad det ene eller det andet køn var specielt gode til at udføre. Mænd og kvinder arbejdede på de same områder, f.eks. ingeniør-området, og de bar samme slags tøj. Kvinder kunne uden brug af anti-konception, som man kender det i dag, undgå graviditeter indtil de ønskede det. Når børnene blev født, var det lokalsamfundets pligt at tage sig af dem, og det betød et langt mindre ansvar for kvinden. Børnene knyttede sig ikke blot til forældrene, men til en række nære personer i familien, barnet var ikke forældrenes "ejendom", men til hørte hele samfundet og kulturen, som var dybt åndeligt baseret.

Man havde arbejde så længe man ønskede det, derefter bad man om arbejdsfritagelse et stykke tid, måske for at passe sine børn eller gøre andre ting. Der var ingen tvang, for det vigtigste i tilværelsen var den karmiske udvikling og det enkelte menneskes evner og mulighed for at gøre sig fri og dermed blive aktiv inden for de forskellige religiøse sammenhænge. Dette arbejde vurderedes meget højt i den atlantiske kultur, og materielt set kunne man sikre et eksistensminimum overalt, blot man deltog i det åndelige arbejde på den ene eller anden måde. Der var således ingen behov for at presse mænd og kvinder ind i særlige roller og arbejdsmæssige båse.

Opgøret (i vor tid) med de gamle kønsroller i de vestlige kulturer hører til blandt de bevægelser, som peger ind i den nye tidsalder. Når blot man husker at basere sit opgør på en ikke-materialistisk livsopfattelse og undgår had eller adskillelse til det ene køn.

Læs her også **Guddommelige samtaler bog 1 – 2 – 3 af Neale Donald Walsch.**

Trilogien er oversat til mere end 30 sprog og figurerer på adskillige bestseller lister verden over.

Neale Donald Walsch, Ashland, Oregon September 1998

Og læs også hans øvrige bøger, som jeg har liggende i uddrag her på min pc.